

RE IN THE PURPLE NIGHT  
ARE NO ACCUMULATED  
E STAYED UP UNTIL DAWN  
SEEN NIGHT STILL.  
*FOREGROUND]*



BÂTARD

2018

# Deborah Birch

## Orans: Translation of Waar ek jy word (Antjie Krog)

I was sent *Waar ek jy word* by a friend and collaborator, Boris Post (a musician from Amsterdam). He sent me the poem in Afrikaans and Dutch, two languages I don't speak. At the time I was driving a tractor in Australia for 12 hours a day, and sleeping on a camping bed on a farm, a large treeless terrain that I was planting with cotton seed. At night, exhausted and mentally tilled, I translated by intuition this poem. The first night, the Afrikaans, the second night the Dutch. The third night I put the two together into one poem.

1.

jy kom my omhaal  
aan die anderkant van die wêreld  
jy roep hoor ek bibbernagblou en ge-  
blind aan stralende gebeentes

by jou my snerpemde kop

onwillig behaar geuromgord  
begin jy die ek uit die self knoop  
die onskendebare eens  
laat jy los in vele

Z.A.

1.

je komt me overhalen  
aan de andere kant van de wereld  
je roep hoor ik bibbernachtblauw en ge-  
blind aan stralende gebeenten

bij jou mijn snerpemde kop

onwillig behaar geuromgord  
begin je de ik uit het zelf te knopen  
het onskendebare eens  
laat je los in vele

NL

1.

i come i overhaul myself  
and the overhauling is the world  
here you are the triumph of flowers  
now the sand in the toes of a king

once you were my medusa's crown  
my unwilling tress of matted gods

i begin in my present and as my self i travel  
through-distance-through-the-  
closeness-of-nearness

ENG.

2.

jou vokale sterf by my verby  
so naby dat dit ek kon gewees het

oneindig die statiese lading van sterre  
wat spetterend snags boeie aan ons slaan

maar jy wat ek kon gewees het  
maar nog nie was nie, jy skuifel  
hardnekkig skif jy tot toebedeelde  
veelsaamheid

elke blaar wat val val alleen,  
weerlê ek  
jou gesig knars tot stilstand

Z.A.

2.

je vocalen sterven aan mij voorbij  
zo dichtbij dat ik het had kunnen zijn

oneindig de statische lading van sterren  
die ons spetterend's nachts in de boeien slaan

maar jij die ik had kunnen zijn  
maar nog niet was, je schuifelt  
hardnekkig schift je tot toebedeelde  
veelzaamheid

elk blad dat valt valt alleen, werp ik  
tegen  
je gezicht knarst tot stilstand

NL

2.

are you willing to travel the over  
the undergrounds their depths  
i don't have to know  
eight spirals  
their possible paths  
to know this

life is unsayable and  
beyond its horror and its joy it is  
unspeakable

your being here becomes our shared lot  
but nothing is not shared  
we share everything everything

ENG.

uit-mekaar-uit-neer-sit

losmakend die een stuk uit die ander  
sodat verbintenissen voortvouend  
blyk in die ondraaglik meeskrywende a-  
sem ongekloofde rose om uit-  
mekaar-te-haal

die ek  
van die ook-ek die jy  
van die byna-  
jou-in-mij  
hoor, sê jy, hoe on-  
naspeurbaar treur die dieptesig van  
liefde

uit-een-zet-tingen

het ene stuk losmakend uit her andere  
zodat verbintenissen voortvouwend  
blijken in de ondraaglijk meeschrijvende a-  
dem ongekloofde rozen om uit-  
elkaar-te-halen

de ik  
van de ook-ik de jij  
van de bijna-  
jou-in-mij

hoor, zeg je, hoe on-  
naspeurbaar treurt het dieptezicht  
van liefde

i bend i overhaul myself i leave  
myself behind now

now salt shedding crystalline  
layers now out-  
side rose-coloured angels open  
their leaded glass wings  
the here  
from the here now the you  
from the you-  
tied-up-in-me  
how are we held on-  
tologically intact in the tessellating  
seams of life?

ENG.

ek wil die ek wat ek is bly  
 maar waar begin die issende ek?  
 op die plek waar die ek soos jy is  
 of daar waar die ek anders as jy is?  
 my tong word doof  
 jou oë korr uit die oogholtes van die  
 verlore nes  
 net 'n asemlek blink granaatpitblink  
 tussen war ek-is is en jy-nie is  
 ek vergaa—grint in die keel  
 jou vokale sterf hier verby  
 so naby dat my ooglid aan jou liefde  
 smeet

3.

sterre tongblind en sterwend in  
 gravitasie

NA

ik wil de ik die ik ben blijven  
 maar waar begint de bennende-ik?  
 op de plaats waar de ik zoals jij is  
 of daar waar de ik anders is dan jij?  
 mijn tong wordt doof  
 je ogen kirren uit de oogkassen van de  
 verlore nen  
 alleen een ademvleug  
 blinkt granaatpitblinkend  
 tussen waar ik-ben is en jij-niet is  
 ik verga — grint in de keel  
 je vocalen sterven hier voorbij  
 zo dichtbij dat mijn ooglid aan je liefde  
 vastsmeedt

3.

sterren tongblind en stervend in  
 zwaartekracht

NL

shares in us i'm  
 in the mood where the here is i am  
 my body-wear is dripping its  
 honey my being is essence is  
 ornament my now is a jewel  
 where the here is here i am  
 in breast-plate and helmet and hair  
 white paint war-wear is this me?  
 am i going to war?  
 my tongue forges words while you  
 demure in the depths of the salt mines  
 deep ontological pits granite-lined tombs  
 woven where existence is where  
 i am where  
 do the seams begin? where  
 do they end?  
 they are greening—a smirk in the spring  
 as i pale as i fall to my knees  
 as i starve from my words as i sing  
 all i can say that i looked  
 stirred the water ate

3.

the speechless stars exalt gravity  
 and here you come

EN

jy kom  
 hartbevlék en opwaarts  
 kom jy jou asem van kristal  
 en die mondnabye geluid van voels  
 sterre tongblind sterre sterwend  
 sterre adembenemend as digsbysyndste  
 galaktiese sig  
 onverworwe moet ek word  
 losgeknipt en sterstapelend van gewrig

4.

oor-ruisend deur ons  
 houfassende kapasiteit  
 op hierdie kniebare aardmantel  
 kan ek nie nie-jy wees nie  
 jy nie niemand wees nie  
 ons nie nêrens wees nie  
 die ongehoorde behorende woord  
 nie nie-gesê word deur ons nie

my hart haper—gewigloser as tevore  
 dog brugbaar

daar waar ek anders as jy is  
 begin ek dis waar

maar daar waar ek jy is  
 jy geword het sing ek buite myself

NA

je komt  
 hartbevlék en opwaarts  
 kom je je adem van kristal  
 en het mondnabye geluid van vogels  
 sterren tongblind sterren stervend  
 sterren adembenemend als dichtstbijzijnd  
 galactisch zicht  
 onverworven moet ik worden  
 losgeknipt en sterstapelend van gewricht

4.

over-weldigd door ons  
 vermogen om vast te houden  
 op deze kneedbare aardmantel

kan ik niet niet-jij zijn  
 jij niet niemand zijn  
 wij niet nergens zijn  
 het ongehoorde behorende woord  
 niet niet-gezegd worden door ons

mijn hart hapert—gewichtlozer dan  
 tevoren  
 maar overbrugbaar

daar waar ik anders ben dan jij  
 begin ik het is waar

maar daar waar ik jou ben

NL

yearning for weightlessness  
 come! our words are like crystals  
 that grow out of the ground  
 speechless stars and exultant  
 and where were we when words were here  
 cut loose from the sense that we gave them?  
 i overbend my body in prayer  
 make my hands the linings of my heart  
 come apart

4.

all of this rides on  
 the breadth of the optative mood  
 on what we are willing to wear as our mantle

let us overdetermine our finds and  
 embroider what we know  
 with cunningly harvested words

and if the not-me could simply unmake me  
 would i refuse my undoing?

would i not just unlace the crystalline blade  
 of Atropos and sing war?  
 name new gods?  
 sew new ships?

my heart jumps—even as  
 i sing i am overstrung

EN

ligte polsslæ kwiksilwersingend  
iets anderkant alle mensheid gekaats

5.

ontmantelende sterreskuim  
onttakeld swierende sterrehope puin-  
stof wat vormloos en maakbaar verdig

swaartekrag lê haar wil op  
en weg meteens alle geborge-wees

kwesbaar–tollend vorm die klodders hulle  
lemmende lig  
sterre kwesbaar sterre pokdalig

hoe draal die spiraalarms  
om die pas statig–getilte teerheid  
hoe chaoties die wirwar

sterre–speeksel sterreskuimnewel  
ons sou die saamwesendes kon gewees het  
as ons bloeiender mekaar in die greep kon  
werf

maar nou kom jy my verhaal  
aan die anderkant van hierdie skonkige  
wêreld

om uit–mekaar–uit–neer–gesit te word  
die spykers in bloed die melk in bene

N.A.

jou geworden ben zing ik buiten mezelf  
licht polsslagen kwikzilverzingend  
iets voorbij de hele mensheid gekaats

5.

ontmantelend sterrenschuim  
onttakeld zwierende sterrenhopen puin-  
stof die vormloos en maakbaar verdichten

zwaartekracht legt haar wil op  
en weg meteen alle geborgen–heid

kwetsbaar–tollend vormen de klodders  
hun snijdende licht  
sterren kwetsbaar sterren pokdalig

hoe dralen de spiralende armen  
rondom de pas statig–kantelende teerheid  
hoe chaotisch de wirwar

sterren–speeksel sterrenschuimnevel  
we hadden de tesamenzijdend kunnen zijn  
als we elkaar bloedender in de greep  
hadden kunnen krijgen

maar nu kom je verhaal halen  
aan de andere kant van deze schonkige  
wereld

om uit–elkaar–gehaald–neer–gezet te  
worden

N.L.

where the here is i am  
i burn all up i sing myself to here now  
it wears rings of polished quicksilver it  
comes for my crowns and my glory

5.

time-cloaked starlight the  
past tense of future hope  
wafting from the mouths of children

the blood black bowl that buoys  
the milky way devours everything

what guides the arms of these spirals  
and what hand counts their tilting  
into chaos and back again?

star fuelled celestial duress  
come! be eaten be endlessly tilled

star speech stars  
undergoing language  
the heat as the light in the patterns that  
bloom mute  
as what we could not find the words to say

you and i come as lost missives written  
in untranslatable tongue  
our coming wears into the world  
through-distance-through-nearness this

EN.G.

die fosfor in die harsingkors  
ons ja ons bestaan uit sterrestof

sterre tongblind sterre sterwend  
so onvoorstelbaar dreun ons

so gigant dra ons ons ewewig  
dat, as ons koud is gloei ons soos ons  
brand

6.

om die punt te bereik  
anderkant die sê van die ek  
die punt

wat die ek so veeltallig is  
dat dit nie meer saakmaak

om ek te sê nie  
dat die ek nie meer sigself is nie  
maar herkenbare  
veelvoude

van die hopeloos beminbar skadu's  
van jou sleutelbeen

Z.A.

de spykers in bloed de melk in beenderen  
het fosfor in de hersenschors  
wij, ja wij bestaan uit sterrenstof

sterren tongblind sterren sterwend

zo onvoorstelbaar dreunen we  
zo reusachtig dragen we ons evenwicht  
dat we, als we koud zijn gloeien terwijl  
we branden

6.

om het punt te bereiken  
aan de andere kant van het zeggen van  
de ik

het punt  
waarop de ik zo veeltallig is  
dat het niet meer uitmaakt

om ik te zeggen  
dat de ik niet meer zichzelf is  
maar herkenbare  
veelvouden

van de hopeless beminbare schaduwen  
van je sleutelbeen

N.L.

word embroiders us in blood  
in sour milk and phosphorescence  
once yes we were once parsed  
through the gleaming feet of stars

tongue-blind stars and exultant  
their stellar speech droning silently  
on and

hits us pale in the evening

that, until nothing remains until dawn  
and the dusk of dawn

6.

we are at the point of your return  
descending bright from this here  
at the point where

what is so patently is  
that what is is no longer clear

not here is not you and

i am no longer myself this  
null but a stranger hard  
grammar

from the skald's hopeless magic  
to your warp and my weft

homecoming: the wish of the homeless

EN.G.

7.

die winterwind my kleine  
my agtergeblewene  
jasmynbedruipte skedel  
beskryf ons skaduwee teen die klip  
teen die wand is ons een  
maar jou wond bly spieëlend as ek  
apart na jou kyk  
vanuit die geur van jou diepste arm

8.

jy die juiste jy die ja-iy  
die gras ruis nog van jou enkels nou net  
elke keer as ek opkyk pasrugkerende  
wegstappende geliefde  
astraal gefluit nagtelik geskort  
kom! laat 'n woord dwarsdeur jou kom  
laat meer as ek kom  
meer as die ondermynende myne  
die meinedige myne  
die eindeloos ekkerende myne  
laat ons onvergloei naak  
onberoerd wat ons nooit  
alleen kon wees nie word

9.

herfs die enkelheid uit jou slaap vor

Z.A.

7.

de winterwind mijn kleine  
mijn achtergeblevene  
jasmijnbedropen schedel  
beschrijft onze schaduwen tegen de rots  
tegen de wand zijn we een  
maar je wond blijft spiegelen als ik  
apart naar je kijk  
vanuit de geur van je diepste arm

8.

jij de juiste jij de ja-ij  
het gras ruist nog van je enkels nu net  
elke keer als ik opkijk de rugtoekerende  
weglopende geliefde  
astraal gefluit nachtelijk geschorst  
kom! laat een woord dwars door je heen  
komen  
laat meer dan mij komen  
meer dan de ondermijnende mijne  
de meinedige mijne  
de eindeloos ikkerende mijne  
laten we onvergloeid naakt  
onberoerd wat we nooit  
alleen hadden kunnen zijn worden

9.

herfst de afzonderlijkheid uit je slaap voor

N.

7.

the winterwind my small  
my chrysanthemum my  
aldehydic unfurling  
the signs of scent the jasminescript  
tend upward tend to  
mark time as space  
but you would tell me that here  
smells neither of you nor of the air

8.

i the just i the yes-i  
the herb of the angels its fat lobes  
appear to my lips tender as  
the inroad of feeling  
and the liquid reason of astrolabes  
come! let a stranger lead you  
let him bring you here come! linger  
as the new bacchants sing  
their wild liquid prayers linger let  
their breakbeat songs of thirst pull  
at this last loose thread  
that cloaks what once shone  
all that now speaks in dead tongue

9.

note that the angels whisper at

ENG.

79

dagbreek  
alle sinjale swerf deur jou tong  
en ons hou mekaars bloed in bewaring  
my geleefde my geloofsang  
verrukte  
jou onbedingbare asem  
maak van ons apartes  
mettertyd  
o my gelyfde lief  
swaartekrag-talmend, almalmagtig: ons

Z.A.

de dageraad

alle signalen zwerfen door je tong  
en wij houden elkaars bloed in bewaring  
mijn geleefde mijn geloofsang  
verrukte  
je onbedingbare adem  
maakt ons ieder apart  
mettertijd  
o mijn gelijfde lief  
zwaartekracht-talmend, allemaalmagtig:  
wij

NL.

daybreak all

the signals that swerve on our tongues  
in my sleeptalk you warn me in blood  
you are  
my voice my sanguine  
translation you  
speak of nakedness  
at the foot of the temple and  
timeworn  
o my thin-gilt life we  
cover Tartarean flows loose soil gold

ENG.

Regarding the translation, Boris said: "I was very impressed and moved by your interpretation / lexiconless translation of *Waar ek jy word* (Where I become you). It was occasionally very accurate and, more importantly, seemed to follow its own course, creating new meaning synthesized from elements of the original text. I showed it to a friend with whom I adapted this particular poem for a short theatre piece we played, he also enjoyed reading it (he recognized it without me first telling him what it was)."

MOVING THEIR LIMBS AROUND  
AS IT DILATES... THERE ARE  
CHARACTERISTICS. IF WE  
WE COULD HAVE SOME  
[SO ITS IN THE PAPER]